



'n Beetje

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.*

*Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen,
laten wij u weten dat wij afscheid hebben genomen van
mijn lieve man, vader en schoonvader

Lute Wintmulder

* 4 april 1945

† 8 juli 2021

Teuny Wintmulder – de Ridder

🐾 Marlon †

Roydi en Nicole

🐾 Bo

Nieuweweg 10, 4247 ET Kedichem

Donderdag 15 juli om 14.00 uur nemen wij in besloten kring afscheid van
Lute in crematorium 't Lief in Beesd.

Omdat het helaas niet mogelijk is u hiervoor uit te nodigen, bieden wij u
de mogelijkheid om de afscheidsbijeenkomst via een livestream te volgen.
Daarvoor kunt u vanaf 13.55 uur inloggen op de website:
www.liveuitzendingen.nl met code 7E8D6CF5